



Je was een strijder met een groot hart,  
elke dag was er weer één om te genieten.  
Ondanks alle pijn, bleef je lachen en hoopvol,  
jouw moed was ongekend, jouw liefde overal.

## Eldimar Christoffel Pernet

*Eldi*

\* 20 augustus 1968

† 12 maart 2026

*Enorm dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem hebben ontvangen en dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn lieve man, onze papa, schoonvader, zoon, broer, schoonzoon, zwager, 'papa Bo' en gewoon Eldi.*

*Wij gaan je enorm missen.*

Sandra  
Bo  
Tessa en Jens  
Familie Pernet  
Familie Bijl

Correspondentieadres: Cosmeastraat 30, 3202 SE Spijkenisse

"Iedereen mag komen". Dat waren Eldi's eigen woorden op zijn laatste dag, precies zoals hij in het leven stond: gastvrij en met een open hart.

We nodigen u dan ook uit om aanwezig te zijn bij zijn afscheid op vrijdag 20 maart om 13:45 uur in Crematorium De Ommering, Oprelsegweg 3 in Spijkenisse. De samenkomst na de dienst vindt plaats in besloten kring.

*Wij vinden het fijn als u een losse onverpakte bloem meeneemt.*

*Uw medeleven en mooie verhalen over Eldi geven ons veel steun.*

*Wilt u een condoleance, herinnering of foto delen?*

*Dat kan op zijn persoonlijke gedenkpagina via*

*<https://memori.nl/rotterdam/rotterdam/eldi-pernet-10736>*